

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1711
Ημερομ. Κατάθεσης: 13/11/2023



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 13/11/2023

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΜΑ: «**Η φημολογούμενη αλλαγή χορηγήσεως βίζας σε Τούρκους υπηκόους για επτά νήσους του ανατολικού Αιγαίου θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα δυσμενών επιπτώσεων για τη χώρα μας**»

Κύριε Υπουργέ,

Την 7^η Δεκεμβρίου και στη συνάντηση του Π.Θ. με τον Τούρκο Πρόεδρο φημολογείται ότι, μεταξύ των άλλων, ο πρώτος θα ανακοινώσει την αλλαγή του τρόπου χορηγήσεως του καθεστώτος της βίζας σε Τούρκους, οι οποίοι θα επιθυμούν να επισκεφθούν 7 νήσους του ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα το Καστελόριζο, τη Λέσβο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κω και τη Σύμη, οι οποίες κατά σύμπτωση περιέχονται στον χάρτη της ανεκδιήγητης «Γαλάζιας Πατρίδας» του γειτονικού κράτους, είναι αμφισβητούμενες και ζητείται η αποστρατικοποίησή τους. Με το νέο, κατά τον Τύπο, καθεστώς η βίζα θα είναι διάρκειας 3 ημερών (72 ωρών), θα εκδίδεται άπαξ δια ένα έτος, αλλά θα διαρκεί για όσα τριήμερα επιθυμούν οι Τούρκοι εντός αυτού. Μπορεί φαινομενικά αυτό να τυγχάνει θετικής συναιδέσεως από τους επιχειρηματίες παντός κλάδου των ανωτέρω νησιών για τους λόγους που προπαγανδίζονται από τα φιλικά προς την κυβέρνησή σας Μ.Μ.Ε., αλλά ο χρόνος θα δείξει αν και κατά πόσον ευσταθούν. Τα συγκεκριμένα και άλλα νησιά, όπως και ο νομός Έβρου, δέχονται μέχρι στιγμής επισκέπτες - τουρίστες από τη γείτονα, οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά και κοινωνικά ανώτερα στρώματα της γείτονος. Διαθέτουν την ευχέρεια και το χρήμα να αιτηθούν έκδοση βίζας με το αντίστοιχο κόστος. Επισκέπτονται τα ανωτέρω μέρη, έχοντας κοσμική και προοδευτική νοοτροπία, για να αποφύγουν τις μαντίλες οι οποίες τους περιβάλλουν στη χώρα τους, τις πέντε προσευχές ημερησίως με μεγάφωνα από τους μουεζίνηδες, να γευθούν αλκοολούχα ποτά χωρίς φόβο αντιδράσεως και να καταναλώσουν το χοιρινό τους το οποίο στην πατρίδα τους απαγορεύεται. Καταναλώνουν πολλά χρήματα, νιώθοντας ελεύθεροι να διασκεδάσουν μη φοβούμενοι τυχόν αντιδράσεις τις οποίες θα είχαν σίγουρα στη χώρα τους. Τι θα συμβεί όμως με την κατάργηση του καθεστώτος της νυν βίζας που προγραμματίζεται; Από τη μουσουλμανική αργία της Παρασκευής έως και την Κυριακή θα κατακλύζουν τις νήσους επισκέπτες από τα απέναντι παράλια χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου. Αυτό το συνηθισμένο για αυτούς διήμερο ή τριήμερο στα μικρασιατικά παράλια, θα επισκέπτονται τις ανωτέρω νήσους. Ως γνωστόν, και το ξέρετε κάλλιστα, αυτή η οικονομική και κοινωνική τάξη διακατέχεται από έντονο θρησκευτικό και πολιτισμικό συντηρητισμό, σε αντίθεση με τους ήδη επισκέπτες συμπατριώτες τους οι οποίοι ούτε βαθύτερα θρησκευόμενοι είναι ούτε και υπερβάλλοντα συντηρητικοί. Πλέον

αυτού, δε θα δαπανήσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν και λόγω των υψηλότερων τιμών προϊόντων της χώρας μας. Συνεπώς, ούτε η εστίαση θα κατακλυσθεί ούτε στα λοιπά καταστήματα διαφόρων ειδών θα εισέρχονται. Πιθανότατα, όπως κάνουν και στην πατρίδα τους, θα μεταφέρουν τα βρώσιμα είδη από τις οικίες τους, με τις μαντίνες θα κατακλύζουν τα πάντα και πιθανότατα λόγω του υψηλού κόστους για αυτούς των καταλυμάτων να μην καν διανυκτερεύουν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παύσουν οι ανωτέρω νήσοι να αποτελούν προορισμό ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διότι, αν θέλουν να βλέπουν μαντίνες και την ανωτέρω κατάσταση, θα στραφούν σε άλλους τουριστικούς προορισμούς ή θα πάνε στην ίδια την Τουρκία να τους κοστίσει και πολύ φθηνότερα. Ελλοχεύει δε και ο κίνδυνος οι εύποροι, κοσμοπολίτες Τούρκοι να αποφεύγουν να επισκέπτονται αυτά τα νησιά, διότι δεν επιθυμούν να βλέπουν σε άλλη χώρα την εικόνα της πατρίδας τους, από την οποία αποδρούν ένα τριήμερο, για να νιώσουν διαφορετικά. Πλέον όμως αυτών, το άκρως επικίνδυνο είναι ότι ο συντηρητικός, έχων την αίσθηση του παραδοσιακού οθωμανισμού και βομβαρδιζόμενος νυχθημερόν από την προπαγάνδα περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και κατεχομένων από την Ελλάδα τουρκικών νήσων τις οποίες δεν αποστρατικοποιεί, Τούρκος θα φανατίζεται έτι περαιτέρω οραματιζόμενος στην υλοποίηση του φληναφήματος περί συνόρων που ασφυκτιούν και «Γαλάζιας Πατρίδας» η οποία πληροφοριακά εισάγεται και ως διδακτέα ύλη στην εκπαίδευση. Να προστεθεί ότι σε ορισμένες από τις ανωτέρω νήσους υπάρχουν και Κ.Υ.Τ. με χιλιάδες μουσουλμάνους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μην αναθεωρήσετε ως Υπουργείο και κατ' επέκταση ως κυβέρνηση την αλλαγή του καθεστώτος χορηγήσεως βίζας για τους τούρκους υπηκόους; Σε περίπτωση αναθεωρήσεώς της, να μας εκθέσετε αναλυτικά τους λόγους.

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ